



## **ALGEMENE VISIE**

Het pastorale landschap heeft zich de voorbije jaren grondig gewijzigd.

Enerzijds is in onze Caritasinstellingen christelijk geloof niet meer zo vanzelfsprekend voor de meeste patiënten, bewoners en medewerkers van onze voorzieningen in de gezondheidszorg. Anderzijds klinkt door de opkomst van de toenemende commercialisering van de zorg, opnieuw de vraag naar de inhoud en betekenis van de eigen christelijke identiteit. Uitbouwen van een professionele, eigentijdse, pastorale zorg kan hierop een antwoord bieden.

Van een eerder op sacramentenzorg gerichte pastoraal wordt de overgang gemaakt naar een begeleidingspastoraal. Immers, naast de fysieke, psychische en sociale dimensie van mens-zijn, wordt zeker in ouder worden, leven met een beperking of ziek-zijn, de existentiële, spirituele dimensie van mensen geraakt. Pastorale zorg richt zich voor patiënten en bewoners op dit domein van zingeving en geloof. De begeleiding kan worden verdicht in liturgie en sacramentele vieringen. Ook voor familie en medewerkers in de voorziening kan een goed uitgebouwd pastoraal aanbod een meerwaarde bieden in het zorg geven of zorg ontvangen.

Het is een blijvende opdracht voor elke Caritasvoorziening om de christelijke identiteit, de missie van de stichtende congregatie te blijven vertalen naar vandaag in openheid voor andersdenkenden en met respect voor andere levensbeschouwingen. Het gaat om een samen gedragen verantwoordelijkheid waarbij directies en raden van beheer beroep kunnen doen op tal van medewerkers die elk vanuit hun inbreng, competenties en deskundigheid pastorale zorg mee vorm geven.